

Börje Movérus 1946-2019

Börje Movérus, Källby, har efter en tids sjukdom gått bort. Han efterlämnar hustrun Gunilla och barnen Fanny och Anton.

Börje Movérus föddes i Linköping och tog studentexamen på reallinjen 1965. Efter militärtjänst på Gotland och några ströjobb blev han egenföretagare som industrifotograf i Linköping med omnejd. Hans intresse för natur och friluftsliv fick näring i engagemang i Svenska Scoutförbundet, där han var ledare på bl.a. fjällkurser. Han fotograferade då växter eftersom botanik var hans stora intresse.

I mitten av åttiotalet styrde Börje kosan till Lund, där han studerade biologi. Under sin forskarutbildning vid Zoologiska institutionen var han gästforskare vid Kitasato universitet i Japan, där han vid fiskforskningsavdelningen sökte efter peptider i laxhjärnor. Börje och familjen bodde i en liten fiskeby långt norrut på Honshus ostkust, det område där tsunamin 2011 drog fram. Han undervisade också vid Lunds universitet.

Börje kompletterade sin utbildning och blev gymnasielärare. Han kom 1995 till de la Gardiegymnasiet i Lidköping, där han arbetade till sin pensionering. Han undervisade i biologi, natur- och miljökunskap och var en mycket uppskattad lärare. Börje hade en särskild förmåga att ta hand om och inspirera tonåringar. Detta hade han kanske med sig från tiden som scoutledare i ungdomen.

Under senare tid kom denna förmåga till stor nytta då Börje ställde upp som god man för ett stort antal ensamkommande flyktingar. Många timmar ägnades åt besök på Migrationsverket och för att integrera pojkarna i skola och svenskt samhälle. Börje brann för detta engagemang och imponerades av ungdomarnas ambitioner och förmåga. På språkkaféer var han en ofta sedd deltagare.

I föreningslivet var Börje en stöttepelare. Han var verksam som ordförande i Naturskyddsföreningens krets i Götene-Kinnekulle, som sekreterare i länsförbundet Skaraborg och som vår representant i styrgruppen för kansliet i Göteborg. Han var också aktiv i styrelsen för Studieförbundet Lidköping-Skarabygden. Som den naturvetare han var, ville Börje alltid vara rak och tydlig och detta tillsammans med ett stort och varmt hjärta gjorde Börje till en mycket uppskattad styrelsekamrat. Hans engagemang räckte också till Rotary, Röda korset och den s.k. Grubbelklubben, där man diskuterade filosofiska frågor. Börje var både naturvetare och humanist.

Börjes stora engagemang i föreningslivet syftade på olika sätt mot en hållbar framtid för människor och natur. Vätern, slättermarker och ensamkommande flyktingpojkar har liksom vi i föreningsstyrelserna förlorat en engagerad, godhjärtad och trogen vapendragare. Han kommer att bli mycket saknad.

Ulla Kjellander

Skaraborgs Naturskyddsförening

Berith Sedig

Studieförbundet Lidköping-Skarabygden